

**Vi gratulerar****Grattis Axel**  
på 2-årsdagenKram  
Mormor, Morfar  
Jimie**Grattis Sandra**  
13 årKramar från  
Farmor o Farfar**Grattis Hugo**  
på 11-årsdagenMormor o Morfar  
Smörsoffarna**Gó o glad varje dá**  
Fia 25 årgrattiskramar  
Mamma o Pappa  
Mattias o A-K  
Isabelle o Fanny**Grattis Fredrik**  
på 12-årsdagenFarmor, Farfar  
Oma**Grattis Yvonne**  
på 40-årsdagenDina 3 "svägerskor"  
6 "svågrar och  
"svärföräldrar"**Grattis**  
på 12-årsdagen  
**James**Vi älskar dig!  
Mamma, Peter  
Jasmine  
Mormor o Morfar  
Mattias, Eva o Ella**Grattis**  
**Yvonne 40 år**  
10 majGustav o Marcus  
Ronald**Grattis**  
**Faster Yvonne**  
på 40-årsdagenCaroline, Richard  
Oskar, Erik, Filip  
Hugo**HAR DU  
GLÖMT**att hämta Dina  
grattiskort?**Kom in.**Vi har dem kvar.  
Våra möjligheter  
att förvara dem  
är begränsade.**Så kom snart!****ENKÖPINGS-  
POSTEN****Onsdagens namn:****Esbjörn och Styrbjörn**

Esbjörn härstammar från nordisk forntid och är en ombildning av Asbjörn, där "as" betyder "gud", såsom i asagudarna, och "björn" betyder precis som det låter. Namnet har därför tolkats "gud" och "björn". Esbjörn står inristat på runstenar men har aldrig varit speciellt vanligt. Idag finns cirka 1 800 som bär namnet, omkring 500 har Esbjörn som tilltalsnamn.

Styrbjörn är ett fornsvenskt namn som troligen betyder "den Björn som inte går att styra", eller "den stridige Björn". Efter att ha varit obrukat under hundratals år togs det åter upp i början av 1800-talet, dock i mycket blygsam skala. Omkring 400 personer heter så här och 157 kallas Styrbjörn, enligt den senaste namnstatistiken.

**Räddar träd.** Miljövännerna i Madrid har fört en kampanj för att rädda träden längs avenyn Paseo del Prado och lyckats till slut. Borgmästaren Alberto Ruiz-Gallardon meddelar att han tills vidare inställer planerna på att bredda boulevarden och trottoaren. I sex månader står nu myndigheterna öppna för förslag, säger han. Droppen för honom blev aktionen häromdagen där aktivister protesterade utanför Thyssenmuseet vid Paseo del Prado och hotade med att kedja fast sig vid de 29 träd som hotas just där. Miljövännerna hävdar att de nu kasserade planerna hotade 738 träd. Visserligen skulle 461 av dem inte försvinna utan planteras om på nya platser, men experter anser att det skulle vara dödsstöten för dem också. (TT-AFP)

**Födelsedag 18 år**

**Hanna Gimséus** blir myndig i dag. Hon är född i Uppsala, och bor på Vidvägen i Bålsta.

Hanna går på UBG, gymnasium i Kungsängen, där hon studerar media.

Tidigare gick hon grundskolan på Gröna Dalen i Bålsta.

Hannas intressen är design och formgivning, fotografering, grafik och webdesign. Hon har nu även börjat att övningsköra.

**Födelsedag 18 år**

**David Skagerlind** blir myndig i dag. Han är född i Uppsala, och bor på Ryttesta gård i Kungs-Husby.

David går andra året på byggprogrammet.

Inom föreningslivet är han ungdomsledamot i Södra Trögds jaktvårdsrets.

Davids intressen är jakt, hundar, och att umgås med sina kompisar. Han är också mycket intresserad av jordbruk.

**Dödsfall**

**Bengt Herman Arosenius** insomnade stilla i sitt hem den 6 maj i en ålder av 87 år.

Bengt Arosenius föddes i Enköping som näst äldsta barnet till förre sparbanksdirektören Karl Arosenius i hans äktenskap med Signe, född Floderus. Modern avled i tuberkulos redan när Bengt var sju år, varför han vid sidan av sin far kom att fostras även av sin kära faster Olga på Nynäs gård.

Bengt var en äventyrare och hans framfart var ofta vildare än andras. I sin utforskning av vinden på Nynäs föll han som sexåring så illa från vindstegen att han erhöill en svår nackfraktur. Läderkorsetten gav honom dock snarare stöd, än hindrade den vilda framfart under kommande år.

Skolgången i Enköping och Uppsala resulterade i studentexamen 1939.

Världskriget stod för dörren och redan som reservofficersaspirant lockades äventyraren Bengt till deltagande i det finska fortsättningskriget, som både präglade och märkte honom. Vid ett tillfälle bar han sin skottskadade chef, fänriken Otto Lagerfelt, genom fienders linjer åter till det egna förbandet. Till Bengts stora sorg och besvikelse avled dock Lagerfelt dagen efter till följd av sina skottskador.

Uppväxt på en lantgård lockades Bengt till lantmästarutbildningen på Ultuna. Denna utbildningen förde de flesta av Bengts kamrater till traditionellt jordbruk på Enköpingsläppen. Bengt, som alltid velat testa det lilla extra, valde dock istället emigration till Palm Springs i Kalifornien för att tillsammans med en norsk kompanjon bereda jorden till trädgårdar åt bland annat filmstjärnor från Hollywood. I Palm Springs träffade han också sin hustru i många år, Eva.

Under dessa år fick Bengt utlopp för sina stora intressen, fotografering och bilar. Även det senare intresset skulle testas till det yttersta. Bengt ställde upp i det för fordon och förare så omilda Baja-rallyt i Mexico. Fosterlandskärleken bevisades genom att han gjorde sitt bästa för att introducera SAAB, som på den tiden var relativt ovanligt på den amerikanska västkusten.

Efter åren med trädgårdsanläggningar övergick Bengt till ett annat av sina intressen, djur.

Även här gjorde han ett för en svensk udda val. Han avslutade sin tid i USA som amerikansk polis inom djurskyddet.

Vid pensioneringen blev fosterlandskärleken så stark att Bengt vände hem till Nynäs och återerövrade sitt svenska medborgarskap. På Nynäs ledsagade han både sin far och sin faster Dora till deras bortgång vid mycket hög ålder.

Efter en svår bilolycka levde Bengt de sista åren en mycket tillbakadragen tillvaro i sitt hem på Torggatan i Enköping.

Bengt Arosenius sörjs närmast av sina syskon och syskonbarn

**Uppvaktning**

**All ev. uppvaktning**  
undanbedes.  
**Lisbeth Thorsell**  
Ljunggården

**All ev. uppvaktning**  
på min födelsedag  
undanbedes.  
**Inger Thorsell**  
Fagerskogsgatan

**Döda**

Vår käre

**Bengt  
Arosenius**\* 15 februari 1919  
har lugnt och stilla  
lämnat oss.

Enköping 6 maj 2006

**Carl Fredrik och Wivi**  
**Signe**  
**Trygve**  
**Inger**  
**Thérèse**  
**Louise och Rolf**  
Syskonbarnen  
Övrig släkt och vänner*Giv psaltare och lyra,  
då mödan görs oss lång.  
Betag oss ej den dyra,  
den ljuva lust till sång.  
Låt klinga våra dagar  
som vind i gröna hagar,  
som hav i böljegang.*

Erik Axel Karlfeldt

Begravningsgudstjänsten  
äger rum torsdagen den  
1 juni kl. 15.00 i Vårfru-  
kyrkan, Enköping. Efter  
akten inbjudes till minnes-  
stund i Mariarummet,  
Vårfrugården. O.s.a. till  
Enköpings Begravnings-  
byrå tel. 0171-218 30  
senast den 29 maj.

**Hjälp  
offren****för flodvågorna****Ge ditt bidrag!**www.manniskohjalp.se  
pg: 90 07 06-3Individuell  
MänniskohjälpenBox 45, 221 00 Lund,  
046-32 99 30