

Till Enköpingsposten

Familjeredaktionen

Nekrolog över Bertil Arosenius

Bertil Arosenius avled den 19 juli i en ålder av 79 år på Åsundagården, Enköping, efter en längre tids sjukdom.

Bertil Arosenius föddes i Enköping som näst yngsta barnet till f sparbanksdirektören Karl Arosenius i hans äktenskap med Signe, f Flodérus. Modern avled i tuberkulos redan när Bertil var tre år, varvid Karl återvände till fädernegården Nynäs. Bertils älskade faster Olga kom där att betyda mycket för Bertil.

Skolgången i Enköping och Strängnäs resulterade i studentexamen 1944. Bertil intresserade sig tidigt för flyget och när trafikflyget började utvecklas i Sverige var det naturligt för honom att där söka sin yrkesverksamma gärning. Han anställdes i ABA och senare SAS, som han blev trogen fram till sin pensionering som trafikkontrollör 1988.

Idrotten stod under hela livet Bertil varmt om hjärtat, både som utövare och åskådare. Det är fortfarande omtvistat huruvida det var hans brinnande vilja eller hans idrottsliga fallenhet som i mogen ålder gav honom En Svensk Klassiker. Bertils främsta gren var simning. Denna färdighet kom väl till pass när han, med fara för eget liv, nyårsdagen 1947 dök ned mellan isflaken i Nybroviken och räddade livet på en ung pojke. För detta belönades Bertil med medaljen För Berömliga Gärningar.

Bertil Arosenius kommer dock framför allt att bli ihågkommen för sin omtanke om släkt och vänner. Han kom aldrig att bilda vad vi i dagligt tal brukar kalla för kärnfamilj. Kanske var det den omständigheten som gjorde att så många fick glädjas åt umgänget med honom och den omtanke han så ofta visade så många. Hur många har inte kunnat glädjas åt uttrycket ”Det är Bertil som kommer på besök!” Bertil har gjort sitt sista besök här på jorden, men i tankarna kommer umgänget med honom ofta att återuppstå..

Ciao Bertil! Ha de'!

Bertil Arosenius sörjs närmast av sina syskon med familjer men också av många vänner.